

Kırmızı başlıklı kız

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir küçük kız varmış. Onu gören herkes onu çok severmiş. Kız da en çok büyükannesini severmiş. Bir gün büyükannesi kırmızı kadifeden bir başlık hediye etmiş. Ona bu başlık o kadar çok yakışmış ki artık başka hiç bir şey takmak istememiş. Bu yüzden de onu herkes kırmızı başlıklı kız diye çağırmaya başlamış.

Günün birinde annesi:"Gel, kırmızı başlıklı kızım, işte sana bir şişe şarap ve bir parça pasta. Bunları büyükanneye götür. Kendisi hasta ve zayıf, bunlar onu kuvvetlendirir. Uslu uslu git ve yoldan şaşma, yoksa düşersin ve şişede kırılır. Hasta büyükanneye de hiç bir şey kalmaz".

Kırmızı başlıklı kız: " Her şeyi dediğin gibi yapacağım" der ve el sallayarak yola çıkar.

Büyükanne ormanın içinde, köye yarım saat uzaklıkta oturmaktadır.

Kırmızı başlıklı kız ormanda bir süre yürüdükten sonra karşısına bir kurt çıkar. Kurt ona dostça"iyi günler kırmızı başlıklı kız" der, "bu kadar erkenden nereye gidiyorsun ve sepetinde neler var?"

Kırmızı başlıklı kız kurttan korkmaz. Çünkü onun ne kadar kötü bir hayvan olduğunu bilmiyordu. Hiç düşünmeden cevap verir "Büyükanneye gidiyorum, hasta olduğundan ona annemden şarap ve pasta götürüyorum ki kuvetlensin".

"Kırmızı başlıklı kız büyükanne nerede oturuyor?" diye sorar kurt.

"Buradan onbeş dakika ileride" diye hiç şüphelenmeden cevaplar. "Evi ormanın içinde üç meşe ağacının altındadır".

"Demek öyle" der kurt dostça ama bu arada başka şeyler düşünür."Küçük kız lezzetli olmalı, ama her ikisininide nasıl avlarım acaba?"

Kurt küçük kızın yanında sessizce yürür " Dinle, kırmızı başlıklı kız" der birdenbire, "ormandaki güzel çiçekleri hiç gördün mü, niye etrafa bakmıyorsun, sanırım kuşların ne kadar güzel şarkı söylediklerini hiç duymadın. Sanki okula gidiyormuş gibisin. Ama dışarıda orman ne kadar ilgi çekici."

Kırmızı başlıklı kız etrafına dikkatle bakmaya başlar, kurtun ne kadar da hakkı var! Güneş ışıkları nasıl oyunlar oynuyor, ne güzel çiçekler çıkmış her yerde der ve hemen aklına gelir, büyüanneme bir buket çiçek götürsem mutlaka sevinir. Daha henüz erken, ona zamanında yetişirim.

Kırmızı başlıklı kız yolundan çıkar, ormana girer ve çiçek aramaya başlar. Bir tanesini koparır koparmaz az ilerde daha güzelini görür ve ormanın içinde iyice kaybolur.

Bu arada kurt büyükannenin evine gider ve kapıyı vurur.

"Kim var dışarıda?" diye sorar büyükanne.

"Kırmızı başlıklı kız, sana pasta ve şarap getirdim. Aç kapıyı" diye değiştirdiği sesiyle kurt cevap verir.

"Kapının koluna bas" diye seslenir büyükanne, "çok zayıfım, ayağa kalkamıyorum".

Kurt kapının kolunu aşağı indirir ve kapı açılır. Kötü kalpli kurt, yatağa gider ve büyükanneyi yer. Sonra onun elbiselerini giyip, başlığını takar, perdeleri kapatır ve yatağa yatar.

Kırmızı başlıklı kız çiçekten çiçeğe gitmektedir bu arada. Elinde tutamayacağı kadar çiçek topladığında aklına büyükannesi gelir. Acele acele büyükannesinin evine gider. Eve geldiğinde kapı açıktır, bu kırmızı başlıklı kızı şaşırtır. Ve oturma odasına girdiğinde tedirgin olur. Kendi kendine düşünür " bugün ne kadar korkuyorum, oysa hep seve seve gelirim büyükanneye".

Perdeleri açar ve yatağayaklaşır. Büyükanne yatakta yatmaktadır ve oldukça garip gözükmektedir.

Kırmızı başlıklı kız korkar ve bağırır, "Büyükanne ne kadar kocaman kulakların var!"

"Seni daha iyi duyabileyim diye!"

"Büyükanne, gözlerin ne kadar büyük!"

"Seni daha iyi görebileyim diye!"

"Büyükanne, ne kadar kocaman ellerin var!"

"Seni daha iyi tutabileyim diye!"

"Büyükanne, ne kadar kocaman, korkunç bir ağzın var!"

"Seni daha iyi yiyebileyim diye!" Bunu söyler söylemez, kurt yataktan atlar ve kollarıyla kırmızı başlıklı kızı sarar ve kızı yutar. Karnını doyurduktan sonra yatağa yatar ve uyumaya başlar.

Az geçmeden duvarları sallayarak horlamaya başlar. Evin yakınından geçmekte olan avcı "aman Tanrım, bu yaşlı kadın nasıl da horluyor! Ona gidip bir sorayım bir şeye ihtiyacı var mı?" der ve eve girer. Yatağa yaklaşınca kurtu görür ve mırıldanır. "Seni kötü kalpli, zavallı büyükanneyi yedin. Şimdi bunun hesabını vereceksin. Tam ateş edeceken, içinden bir ses ona "hayır" der. Belki yaşlı kadını kurtarabilirsin, onun için ben kurdu vurmuyayım diye düşünür. Büyükannenin makasını masanın üstünden alır ve dikkatli bir şekilde kurdun karnını kesmeye başlar. Bir kaç defa daha kesince, kırmızı başlıklı kız dışarı çıkmaya başlar. "Ay, ne kadar korkmuştum, kurdun karnı ne kadar da karanlıktı" der. Onun arkasından yaşlı büyükanne canlı olarak dışarı çıkar. Kırmızı başlıklı kız sevinçten odanın içinde dans edip oynarken, avcı, "hadi koş, ağır bir kaç tane taş getir" der. Kırmızı başlıklı kız teker teker taşları getirir ve taşlarla kurdun karnını doldururlar, sonra da kurdun karnını dikerler.

Kötü kalpli kurt kalkınca avcıyı görür ve hemen kaçmak ister. Ancak karnındaki taşlar o kadar ağırdır ki, hemen yere düşer ve ölür.

Hepsi mutlu olur.

Avcı kurdun kürkünü daha sonra satmak için çıkarır. Büyükanne de kırmızı başlıklı kızın getirdiği pastayla şarabı içer ve yavaşça kendine gelmeye başlar.

Kırmızı başlıklı kız kendi kendine düşünür: "Annemin bana dediğini yapıp, bugünkü gibi bir daha yalnız ormanda yolumu değiştirmeyeceğim, yasak olanları asla yapmayacağım".