

## Bayan Holle

Bir zamanlar kocası ölmüş olan bir kadının iki kızı varmış, bu kızlardan biri çok güzel ve çalışkan öteki kızı çirkin ve tembelmiş. Bu kadın, çirkin ve tembel olan kızı kendi öz kızı diye daha çok severmiş öteki kızada gün boyunca çalışıp bütün işleri yapmak düşürmüştü.

Zavallı kız her gün büyük bir sokakta olan bir su kuyusunun başına oturup yün eğirmiş.

İşinin çokluğundan parmakları bile kanamış. Bir gün yine yün eğirmekten parmağı kanayınca bu makaradaki yünede bulaşmış. Kızcağız kuyuya eğilip makarayı yıkamak isterken elindeki aniden düşürmüştü. Kız ağlayarak üvey annesine gidip olanı anlatmış. Üvey anne çok kızıp: "Yün makarasını nasıl düşürdüysen öyle gidip alırsın" demiş.

Kız tekrardan kuyunun başına dönüp ne yapacağını düşünürken, üvey annesinden çok korktuğundan yün makarasını geri getirmek için kendisinde kuyunun içine atlamış. Tekrar kendine gelip gözlerini açtığı anda kendini çiçeklerle dolu güneşin ışıltıdığı güzel bir çayırda bulmuş. Çimenlerin üstünde yürürken bir ekmek fırınının yanına gelmiş, fırının içi ekmeklerle doluymuş. Ekmekler kızı seslenip: "Çıkar bizi fırından lütfen yoksa yanacağız" demişler. Kız hemen ekmekleri ekmek tahtası ile birer birer çıkarmış ve yoluna devam etmiş. Daha sonra bir elma ağacının yanına gelmiş. Ağaç bütün olgun elmalarla doluymuş. Elmalar kızı seslenerek: "Lütfen ağacı salla hepimiz olgunlaştık, artık toplanmamız gerek" demişler. Kız elma ağacını sallayarak bütün elmaların aşağıya düşmesini sağlamış. Sonra yerdeki elmaları toplayıp kümeliyerek yoluna devam etmiş. Sonunda küçük bir evin önüne gelmiş ve pencereden yaşlı bir hanımın baktığını görmüş. Bu hanımın dişlerinin çok büyük gözükmesinden korkarak kaçmak istemiş. Penceredeki hanım kızı seslenerek korkmamasını eğer bu küçük evde kendisi ile kalıp işlerin tam olarak yapılmasına yardım ederse kız içinde iyi olacağını söylemiş. Yaşlı hanım kızı yatakları düzelterek yaparken yorganları çok iyi silkelemesini ve tüylerin iyi uçmasını sağlamasını böylece dünyaya kar yağacağını ve kendi adında Bayan Holle olduğunu anlatmış. Bu yaşlı hanım kızla çok iyi konuştuğu için kızcağızın korkusu geçmiş ve o evde kalarak Bayan Holle'ye yardım etmeye karar vermiş. Kız bütün işleri çok güzel yapıp yatakları çok iyi sirkeleyip tüylerin kar taneleri gibi uçmasını sağlıyormuş. Buna karşılık Bayan Holle kızı iyi davranıp ona güzel yemekler veriyormuş. Çalışkan kız bir müddet Bayan Holle'nin yanında çok güzel yardım edip ve iyi vakit geçirdikten sonra kendi esas evini özlediğini anlamış. Bayan Holle'ye: "Ben burada çok iyiyim ama evimi özledim bana geri dönme vakti geldi" demiş. Bayan Holle: "Evine dönmeyi istemen beni sevindirdi, bana çok güzel yardım edip, yanımda çalıştığın için seni ben yukarı götüreceğim" diye cevap vermiş. Yaşlı hanım kızın elinden tutup büyük bir kapının önüne getirmiş. Çalışkan kız tam kapının altından geçerken aniden altın yağmaya başlamış, ve bu altınlar kızın üstüne yapışmış, kızın üstü tüm yağın altınlarla kaplanmış. Yaşlı hanım kızı: "Bu altınlar senin, beraberinde götürebilirsin çünkü bana çok güzel yardım ettin" demiş. Kızı aynı zamanda kuyuya düşürdüğü makarayı da vermiş. Sonra kapı kapanmış bunun üzerine kız evine çok yakın bir yerde olduğunu görmüş. Evinin avlusuna yaklaştığında kuyunun başında oturan horoz çalışkan kızı görüp: "Ürürürürür, bizim altın kızımız yine burada" diye bağırmış. Kızcağız evin içine girip üvey annesi ile kız kardeşinin yanına gitmiş. Üvey annesi ve kız kardeşi bu kadar çok altını görünce kızı iyi davranmışlar. Kız başından geçenleri üvey annesine anlatmış. Bunları duyan kadın, kendi çirkin ve tembel kızında böyle çok altınının olmasını istemiş. Tembel kız kuyunun başına oturup yün eğirmeye başlamış parmağı kanasın ve kan makaradaki yüne bulaşsın diyede eline, gül dikenini batırmış. Sonra yün makarasını kuyunun içine atıp kendisinde arkasından kuyunun içine atlamış.

Tembel kızda kendine geldiğinde, güzel çiçeklerle dolu çayırda olduğunu fark etmiş, ve yoluna devam etmiş. Biraz sonra ekmeklerin olduğu fırına gelmiş. Ekmekler kızı seslenerek: "Bizi fırından çıkar, yeterince kızardık yoksa yanarsın" demişler. Tembel kız ekmeklere: "Sizleri fırından çıkarıpta üstümü kirletmeye hiç niyetim yok" demiş. Sonra kızın yolu elma ağacının yanından geçmiş. Elmalar tembel kızı seslenerek: "Lütfen ağacı salla bizler olgunlaştık, artık toplanmamız gerekiyor" demişler. Tembel kız elmalara: "Ağacı sallarsam elmalardan biri belki kafama düşer, ben yapmam" demiş. Tembel kız yoluna devam edip sonunda Bayan Holle'nin evinin önüne gelmiş. Daha önceden Bayan Holle'nin dişlerinin büyüklüğünü duyduğundan hiç korkmadan yaşlı hanımla anlaşip onun yanında çalışmaya başlamış.

Tembel kız çalıştığının ilk günü kendini zorlayarak ve sahip olacağı altınları düşünerek kendisinden istenen işleri yapmış.Fakat ikinci gün tembellik etmeye işlerin bir kısmını yapmamaya başlamış.Uçüncü gün ise yatağından bile kalkmak istememiş.Bayan Holle`nin yatağına gerektiğı gibi kabartıp silkeleyip düzeltmemiş.Bunun üzerine yaşlı hanım kızın tembelliğinden usanıp kıza,bu şekilde kendi yanında çalışamayacağını söylemiş.Tembel kız buna memnun olmuş ve evine dönerken bir sürü altını olacağını düşünmüş

Bayan Holle tembel kızıda büyük bir kapının eşiğine getirmiş.Tam tembel kız kapıdan geçerken altın yağmuru yerine büyük bir kova dolusu pislik yağmış üstüne.Yaşlı hanım kıza:"Bu senin çalışmanın karşılığının ödülü" diyerek hemen arkasından kapamış kapıyı.Böylece tembel kızıda evine dönmüş ama üstü başı altın yerine tamamen pislikle kaplı olarak.Kuyunun başında oturan horoz bunu görerek:"Uürüüü ,Uürüüü pis kızımız yine eve döndü"diye bağırılmış.Kızın üstündeki pislikler de kız yaşadığı müddetçe üstünde yapışık olarak kalmış.