

KÜÇÜK EŞEK

Bir zamanlar bir kral ile kralice yaşarmış çok zenginlermiş diledikleri her şeye sahiplermiş fakat çocukları yokmuş. Kraliçe bu duruma çok üzülüp :
"Ben üzerinde hiç bir şey yetişmeyen bir toprak parçasına benziyorum ,
diyerek dertlenirmiş.Sonunda tanrı kraliçenin dileğini yerine getirmiş ve
kraliçenin bir çocuğu olmuş.Fakat çocuk doğduğu zaman,insandan
ziyade küçük bir eşek yavrusuna benzediğini görmüşler.Kraliçe
çocuğunun küçük bir eşek yavrusu olduğunu anlayınca ağlayıp
sızlanmaya başlamış „Keşke benim hiç çocuğum olmasaydı bu küçük
eşeği götürüp suya atın da balıklar yesin „ demiş.Bunu duyan kral derhal
karşı çıkmış.Tanrı bu çocuğu verdi benim oğlumdur ben öldükten
sonrada benim her şeyim onun olacaktır ve benim tahtımda o oturup
tacımda o giyecektir demiş.Böylece küçük eşek büyümeye başlamış aynı
zamanda kulaklarıda uzamış.Ama bunun dışında çok neşeli, oyun
oynamayı seven ve müziğe çok düşkün bir yapısı varmış.Ünlü bir müzik
ustasının yanına gidip:" Lütfen bana da gitar çalmayı öğret de,senden
daha iyi çalabileyim." demiş.Ünlü usta "Sevgili efendim bu çok zor,sizin
elleriniz büyük,bu müzik aletini çalmaya uygun değil,gitarin telleri
kopabilir" demiş.Fakat küçük eşek hiç yılmadan çalışıp büyük bir istekle
öğrenmeye başlamış ve sonunda hakikaten öğretmeninden daha başarılı
olmuş.Günün birinde küçük eşek dolaşmaya çıkmış ve yolu bir su
kuyusunun kenarından geçmiş.Kuyunun kenarından içine baktığında,su
yüzeyinde aynaya bakar gibi kendi aksini görmüş.Kendi görüntüsü küçük
eşeğin hiç hoşuna gitmemiş ve çok üzülmüş. Bunun üzerine küçük eşek
uzun bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş ve yanınada sadece iyi bir
arkadaşını almış.Beraberce uzun yollar gidip en sonunda yaşlı bir kralın
yönettiğibir ülkeye gelmişler.Bu kralın tek bir kızı varmış ve bu kız çok
güzelmiş. Küçük eşek bir müddet orada kalmaya karar vermiş.Kralın
sarayının kapısını çalmış ve kapıyı bir misafir için açmalarını istemiş.Fakat
saray kapısını kimse açmamış.Bunun üzerine küçük eşek gitarını çıkarıp
çok güzel bir şekilde çalmaya başlamış.Bu güzel müzik sesini duyan
saray nöbetçisi hemen kralın yanına giderek "Dışarıda küçük bir eşek
oturuyor ve usta bir müzisyen gibide gitar çalmasını biliyor" demiş.Kral
bu müzisyeni hemen görmek istemiş.Küçük eşek kralın yanına gitmek
için saraya girdiğinde onu gören herkez gülmeye başlamış.Eşeğe sarayın
hizmetkârlarının yanına gidip onlarla oturup yemek yemesi söylenmiş.
Bunun üzerine küçük eşek : "Ben asil ve kibar biriyim " demiş.O zaman
gidip kralın askerlerinin yanına otur demişler .Küçük eşek bunada itiraz
edip kralın yanına oturmak istediğini söylemiş.Bunu duyan kral eşeğin
isteğini kabul edip,gelip kendisinin yanına oturmasını söylemiş.Sonra kral
eşeğe sormuş:"Kızımı nasıl buluyorsun beyendin mi ? demiş.Küçük eşek
kralın kızına bakıp:" Gördüğüm prenseslerin en güzeli çok beyendim"
demiş.Kral böylece küçük eşeğe kendi kızının yanına oturmasını söylemiş.
Böylece küçük eşek sofrada prensesin yanına oturup çok kibar ve temiz
bir şekilde yiyip içmiş.Küçük eşek kralın sarayında uzunca bir zaman

kaldıktan sonra düşünmeye başlamış ve bu sarayda daha fazla kalmanın hiç bir faydası olmadığını artık eve dönme zamanının geldiğini görmüş. Sonra hüzünlü ve başı önüne eğik olarak kralın yanına giderek vedalaşıp saraydan ayrılmak istediğini söylemiş. Kral sarayında ağırladığı eşegi bütün bu zaman müddetince sevmeye başlamış eşeğe: ``Gitme yanımızda kal sen ne istersen ben sana verebilirim altın ister misin ?`` diye sormuş. Eşek hayır cevabını vermiş. Kral tekrardan sormuş mücevher yada kıymetli taşlar isteyip istemediğini, hatta ülkesinin bir kısmını bile küçük eşeğe vermeye hazırmış. Küçük eşek teşekkür edip hepsine hayır demiş. Kral bunun üzerine: ``Keşke seni sevindirecek bir şey olsaydı ,belki benim güzel kızım ile evlenmek istersin bu teklife ne dersin ?`` diye sormuş. Küçük eşek çok sevinerek hemen evet demiş. Çünkü bu teklif onun da en çok istediği şeymiş. Sarayda büyük bir törenle bu evliliği kutlamışlar. Akşam olupta herkezin kendi odasına uyumaya gitme vakti gelince kral eşeğin yine aynı şekilde kibar ve iyi davranıp davranmayacağını merak etmiş. Kralın veziri gizlice prensesin odasına saklanmış. Prens ile eşi odalarına girince kapıyı kapatmışlar ve küçük eşek etrafına bakınmış kimsenin görmediğini düşünüp eşek postunu üstünden çıkarıp, çok güzel genç bir prens olarak eşinin karşısına çıkmış. Prens prensese dönerek: ``Gördüğün gibi bende sana eş olabilecek bir prensim`` demiş. Bunu gören prenses çok sevinerek eşini tüm kalbi ile sevmeye başlamış. Sabah olur olmaz prens hemen kalkıp tekrardan eşek postunu üzerine giymiş Böylece küçük eşeğin aslında çok güzel genç bir prens olduğunu kimse anlamamış. Bir az sonra kral gelip kızına gerçek bir insanla evlenmediği için üzgün olup olmadığını sormuş. Prens babasına eşini çok sevdiğini ve ondan başka hiç kimse ile beraber olmak istemediğini söylemiş. Kral kızının cevabına şaşırmış fakat biraz sonra veziri yanına gelip krala küçük eşeğin aslında çok güzel genç bir prens olduğunu anlatmış. Kral önce inanmamış sonra veziri krala prensesin odasına saklanmasını ve her şeyi kendi gözleri ile görmesini teklif etmiş.

Vezir aynı zamanda krala, prens eşek postunu üzerinden çıkarır çıkarmaz alıp ateşe atmasını söylemiş Kral bu fikri iyi bulmuş. O akşam herkez uyuduğunda kral gizlice prensesin odasına girmiş. Kızının odası içeriye giren ay ışığı ile aydınlık gibiymiş böylece kral yatakta yatan güzel ve genç prensi kendi gözleri ile görmüş, aynı zamanda eşek postununda yerde durduğunu farketmiş. Kral eşek postunu hemen yerden alarak dışarı çıkmış ve yardımcılara büyük bir ateş yakmalarını söylemiş. Ateş yakıldıktan sonra kral eşek postunu hemen ateşin içine atmış ve eşek postu tamamen yanıp kül olana kadar da orada beklemiş. Sabah prensin ne diyeceğini merak ettiğinden de geceyi, kızının odasında sabahın olmasını bekliyerek geçirmiş. Sabahleyin uykusunu alıpta uyanan prens hemen yine eşek postunu giymek istemiş ama hiç bir yerde bulamamış. Prens şaşırıp ve korkarak: ``Benim derhal buradan gitmem

* lâzım `` demiş.Odadan acele ile dışarı çıktığında kralı karşısında görmüş.Kral prens: ``Oğlum nereye gidiyorsun bizim yanımızda kal sana ülkenin yarısını vereyim orayı yönet ben öldükten sonrada hepsi senin olsun`` demiş.Prens bunun üzerine iyi olarak başlayan bir şey, iyi bir sona ulaşsın diye düşünerek prensesle beraber orada kalmaya karar vermiş.Yaşlı kral gercekten ülkesinin bir kısmını prens vermiş,kral öldükten sonrada prens tüm ülkeyi yönetmeye hak kazanmış.Prens bu arada kendi babasının tahtında oturarak iki ülkeyide yönetir olmuş.Böylece prens ile prenses çok mutlu bir şekilde beraberce yaşamışlar.